

U bent van harte welkom in de vakantiewoningen van Wortmann & Hillebrand.



Ferienwohnungen

Hillebrand & Wortmann

Hunaustrasse 19 · D-57392 Schmallenberg / Bödefeld

Tel: (+49) 29 77-207 Privat: (+49) 29 77-330

Fax: (+49) 29 77-566



Op de volgende pagina's laten wij u onze gezellig ingerichte vakantiewoningen en ons mooi onderhouden vakwerkdorp Bodedfeld zien.

Ons dorp "Freiheit Bödefeld" is al meer dan duizend jaar oud

Toen namelijk de Keulse aartsbisschop Anno II in het jaar 1072 een Benedictijner klooster stichtte in Grafschaft, een dorp in de buurt van Schmallenberg liet hij ook twaalf kerken in evenzoveel dorpen bouwen. Daaronder was ook Bödefeld. Toen nog "Buodovelden" genoemd. Hoe de naam Bödefeld precies is ontstaan is niet helemaal duidelijk.

Volgens een legende was er een man, genaamd Buddo, die ervan beschuldigd werd paarden gestolen te hebben van de Saksische hertog Wittekind. Hoewel zijn schuld niet bewezen was werd hij toch ter dood veroordeeld en op een gruwelijke wijze omgebracht. Men bond hem aan een paal en gooide net zo lang stenen puntige stokken naar hem tot hij dood was. Toen bisschop Ludgerus, die rond 800 in Saksen-land het christendom wilde verbreiden, hiervan hoorde ging hij naar de plek des onheils en wekte Buddo weer tot leven. Uit vreugde en dankbaarheid voor dit wonder is later in het dorp een kruis opgericht. Ter nagedachtenis aan Buddo werd het dorp voortaan "Buodovelden" genoemd.

Graaf Gottfried IV van Arnsberg verleende de plaats Bödefeld in 1342 "het recht van vrijheid". Zo duidde men toen plaatsen aan met zelfbestuur. Voor de burgers van Bödefeld was dit alles van grote betekenis. Ze mochten ze burgemeester en de gemeenteraad zelf kiezen. Verder was de rechtspraak in gewone dagelijkse aangelegenheden in eigen handen.

De oude heerstraten, die van oudsher door het Sauerland liepen, waren ook van nut voor het handelsverkeer. Deze wegen hebben het mogelijk gemaakt, dat het wijdvertakte netwerk van het Hanzenverbond zich ook over Duitsland uitstreckte. In Freiheit Bödefeld werd ijzer verwerkt. De producten van twee smederijen en, met vlijtig handwerk gemaakte wollen goederen, vonden hun weg naar verre landen, want Bödefeld was lid van het Hanzenverbond. Een straatnaam in het dorp herinnert nu nog daaraan.

Bödefeld heeft eeuwenlang zijn landelijke karakter bewaard. Met de landbouw en ambachtswerk verdiende de bevolking zijn brood. Het dorp heeft van oudsher mooie oude vakwerkhuisen. Helaas werden daarvan in de Tweede Wereldoorlog veel huizen door bommen verwoest. Na de oorlog zijn er gelukkig veel weer opgebouwd. Bödefeld is intussen een bekend vakantie- en wintersportgebied geworden.

Bij regionale en landelijke wedstrijden werd Bödefeld in 1979 en 1981 uitgekozen tot mooiste dorp en kreeg het een gouden medaille. In 1983 kreeg Bödefeld nog eens de zilveren medaille en staat daarmee in het rijtje van mooiste dorpen van Duitsland.



Erzbischof Anno II. (1056-1075)



Sachsenherzog Wittekind



Graf Gottfried IV





De "Zwarte Hand"

Er zijn veel vertellingen over de "Zwarte Hand", die in de parochiekerk van Bödefeld tentoongesteld is. U kunt het zelf lezen in de huiveringwekkende oude overleveringen.

De "Zwarte Hand" van Bödefeld.

Bijna alle pelgrims, die de parochiekerk bezoeken, vragen hoe het zit met de "Schwarze Hand", die in de toren van de kerk bewaard wordt. Echte zekerheid over de toedracht is er niet, maar het staat vast dat de hand al meer dan 250 jaar in de parochiekerk is.

Johann Suitbert Seibertz, een historicus uit Sauerland, heeft deze oude traditie van Bödefeld opgetekend. Hij is vroeger meerdere keren in Bödefeld geweest en heeft zich intensief met de herkomst van de "Zwarte Hand" beziggehouden.



In zijn boek "Landes- und Rechtsgeschichte des Herzogtums Westfalen" uit het jaar 1864 schrijft hij: "In 1722 vond men een afgehakte rechterhand in een lijkst, die nu achter het hoogaltaar bewaard wordt. De hand is zwart en schijnbaar met een scherp voorwerp van het lichaam gescheiden.

Betrouwbare mededelingen over herkomst, ouderdom en de reden waarom hij niet is vergaan, zijn er niet. In dit soort gevallen ontstaan er allerlei legenden, die proberen het raadsel te beschrijven en op te lossen.

Volgens de ene legende heeft een jong meisje in een driftbui haar moeder proberen te slaan. Kort daarop is zij gestorven en begraven naast de kerk in Bödefeld. De volgende morgen merkte de koster dat haar hand uit het graf gekomen was. De pastoor heeft de hand weer onder de aarde gedrukt, maar de volgende dag en nog meerdere dagen daarna kwam de hand telkens boven aarde. Toen heeft de pastoor begrepen dat god hier een waarschuwing wilde geven aan alle kinderen, die zich aan hun ouders vergrijpen. Hij sneed de hand, die inmiddels geheel zwart en droog geworden was, volgens de legende af en bewaarde hem in de kerk als zichtbaar teken en vermaning voor het naleven van het vierde gebod.

Volgens een andere legende voert terug naar de oude tijden van het harde Germaanse strafrecht. Volgens dat strafrecht wordt van kinderen, die hun ouders hebben geslagen, de hand afgehakt. Hoe het mogelijk is dat de hand niet vergaat vertelt de legende niet. Men gelooft dat de hand onder eiken bomen is begraven en daar door het loog van de eiken is gemummificeerd.

Historicus Seibertz geeft een derde versie van de toedracht, die het waarschijnlijkst klinkt. Volgens middeleeuws recht was het zo dat men, wanneer in geval van moord de vermoedelijke dader niet veroordeeld kon worden, omdat er geen bewijzen tegen hem waren, zijn toevlucht zocht tot een godsoordeel. De vermeende moordenaar werd naar het lijk van het slachtoffer gebracht. Wanneer nu de wonden van het slachtoffer weer opensprongen, was hij schuldig. Zo niet, dan werd hij vrijgelaten.

Was het lijk al begraven, dan werd het opgegraven. Men sneed de rechterhand af en hield die voor de vermoedelijke dader om te kijken of hij ging bloeden. Zo was het volgens Seibertz ook in Bödefeld gebeurd: de hand van een vermoord meisje was opgegraven om zo de moordenaar te kunnen aanwijzen. Zou deze uitleg juist zijn, dan moet het meisje van wie de zwarte hand afkomstig is gerehabiliteerd worden.





Inwonertal: 2200

Ligging/karakteristiek: 500 – 818 meter hoogte. Idyllisch ontspanningsoord aan de voet van de Hunau – aan de Hochsauerland Höhenstrasse – Bödefeld, Osterwald, Gellinghausen, Westernbödefeld, Brabecke, Walbecke.

Vrijetijdsaanbod: overdekt zwembad, minigolf, tennisbanen, huifkartochten, paardrijden.

Bijzonderheden: wintersport, startpunt voor langlaufen in de bekende skigebieden van Bödefeld-Kreuzberg, Hunau, Hohe Lied en Rimberg.

Bezienswaardigheden: oude, schitterende vakwerkhuisen, parochiekerk met de "Zwarte Hand", "Erlebnismuseum", waar je het thema "Het landschap leeft" kunt beleven als een reis in de tijd door het Sauerland.



Bij de gemeentelijke herindeling van 1975 werden 83 dorpen samengevoegd tot de gemeente Schmallenberg. Daarmee is het qua oppervlakte de grootste gemeente van Noordrijn-Westfalen.



Skigebied Bödefeld/Hunau

Bödefeld ligt in Sauerland in de regio (kreis) Schmallenberg. Het skigebied Bödefeld/Hunau ligt er niet ver vandaan. In dit skigebied vindt u de hoogste en langste skilift van Hoog-Sauerland. Hij is 1.326 meter lang en 620-820 meter hoog.



12 sneeuwkanonnen staan garant voor sneeuwzekerheid in het skigebied Hunau bij Bödefeld.



Tijdens uw vakantie bieden wy u gratis de volgende service:



Afhalen en terugbrengen:

Als u met de trein reist halen wy u met de auto af van het station Meschede of Bestwig. Geeft u dan wel de aankomsttyd van den trein even aan ons door. Na uw vakantiewordt u weer naar het station terug gebracht.



Broodjes-service:

Verse broodjes voor het ontbyt worden op uw verzoek, direkt van de warme bakker, door ons op uw appartement afgeleverd. (Uiteraard moeten de broodjes wel by um vertrek worden verrekend).



Nordic Walking:

Het is de moeite waard deze nieuwe vorm van wandelsport eens uit te proberen. Tydens uw verblyf stellen wy u graag Nordic Walking Sticks ter beschikking.



Voor de kinderen:

Tydens uw winter(sport)vakantie kunt u voor uw kinderen gebruik maken van een slee. Ze zullen er veel plezier van hebben. Verder is er een ruime keuze aan ander speelgoed ter beschikking.

Wilt u van onze service gebruik maken geeft u dat dan alstublieft aan ons door.

